

Weet je nog, tijdens de wandeling hebben jullie verschillende gedachtenwolkjes gezien met teksten over oorlog en vrede. Je hebt daar toen zelf ook over nagedacht. Wat zou jij willen zeggen tegen de mensen, die nu in oorlog zijn? Schrijf jou gedachten op tekstballonnetje.

